

Vraag het aan Morya



Je hoeft niet alle gewoontes aan te houden

“Dikwijls zit de mens in een verstrooidheid - omdat hij niet weet wat hij moet doen of omdat hij te veel vermengd is met het leven van anderen of omdat hij te veel hooi op zijn vork genomen heeft of omdat er zoveel is wat hem in een soort verslaving brengt, ‘want ik ben dat gewoon en ik moet zo doorgaan, want anders raak ik het noorden kwijt.’ Dat zijn dikwijls heel grote illusies die men koestert.

Omdat men in een traditie staat, wil dat nog niet zeggen dat men die traditie moet voortzetten en het is niet omdat men iets doet uit gewoonte dat men die gewoonte moet aanhouden.

Een gewoonte is weliswaar lastig om af te breken, maar het is toch goed om af en toe je gewoontes te bekijken en met de mogelijkheid rekening te houden dat je ook wel eens iets anders zou kunnen doen.”

A handwritten signature in dark red ink, reading 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”
(uit hoofdstuk 7: ‘Het leven is mooi’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 243

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


